



Het einde van de hertst nadert. De zon heeft met al haar warmte de bladeren vurig doen gloeien...en gloeien...tot ze loslieten, zacht dwarrelden en op de aarde landden. In deze tijd vieren we allerzielen. Met liefdevolle warme aandacht willen wij onze overledenen gedenken. Onze dierbare naasten die op een andere manier in het leven met ons meegaan willen we herinneren en eren. Dit doen we op eigentijdse wijze met behulp van poëzie en muziek.

U bent van harte uitgenodigd op zondag 5 november. Vanaf 13.00 uur schenken wij koffie en thee in de Piet Gerritszaal. Om 13.30 uur start een gezamenlijke wandeling over het begraafpark. Onderweg staan we stil om te luisteren naar poëzie en muziek, naar woorden en klanken die herinneringen tot leven wekken.