

NIEUWSBRIEF

NAJAAR 2012

Begraaf- en Gedenkpark
Heilig Land Stichting
Mr. Suyslaan 4
6564 BV Heilig Landstichting
tel. 024 3823113
info@heiliglandstichting.com



Alle(r)zielen:

“Hoe mooi, dat op dit plekje grond ons volk hier beneden met ons volk hier boven wordt verbonden! Hoe voelen wij ons hier onder elkander volkomen een”.

Dit schreef oprichter Arnold Suys in 1917 in een speciale bijlage van *‘t Heilig Land*, over de begraafplaats van de Heilig Land Stichting.

Deze uitspraak van Arnold Suys sluit direct aan bij onze motivatie om de gelegenheid tot een eigentijdse wijze van herdenken te willen organiseren: het willen verbinden van de levenden met de overledenen door hen te gedenken.

Voor het leven met de doden, meer of minder lang na de uitvaart, bestaan in onze cultuur nauwelijks rituelen. Mede door het grotendeels wegvallen van de rol van kerkelijke en godsdienstige tradities ligt dat spirituele of levensbeschouwelijke gebied braak. Wij herinneren een oude traditie en pogen eigentijdse rituelen te creëren, die het mysterie van de dood een plaats in het leven van alledag geven. De doden herinneren om wie ze geweest zijn en wat ze ons nu nog te vertellen hebben, als directe naasten, die op een andere manier in het leven met ons mee gaan.

Op 2 november a.s. biedt Begraafpark Heilig Land Stichting u de gelegenheid om uw dierbaren te gedenken.

De Piet Gerritszaal is van 15.30 tot 18.00 uur ingericht voor open inloop. Elk half uur wordt er een moment van bezinning, in de vorm van een gedicht, een muziekstuk of anderszins gestart.

U bent hierbij van harte welkom.

Opvolging:

Sinds 1 mei j.l. is dhr. G. Eickmans met pensioen gegaan en als opvolger van hem wil ik me hierbij graag nader aan u voorstellen.



Mijn naam is Marieke van Baarle en ik ben sinds 1996 werkzaam op deze prachtige begraafplaats waar ik met mijn achtergrond als beeldhouwer in de functie van artistiek adviseur ben begonnen.

Tot mijn 13^e heb ik hier in de buurt gewoond en er op de lagere school gezeten. Met de klas gingen we regelmatig wandelen op de begraafplaats waardoor deze omgeving me zeer vertrouwd is.

De natuurlijke schoonheid, inspirerende rust en troostrijke omgeving van dit gedenkpark wil ik graag blijven bewaken en onderhouden met respect voor ons unieke erfgoed.

Ik voel me bevoorrecht op om op zo'n mooie begraafplaats te mogen werken en ik hoop u een plaats te kunnen blijven bieden waar eenieder zijn/haar dierbare kan gedenken.

Mailadressen:

Om onze administratie zo compleet mogelijk te maken verzoeken wij u uw e-mailadres door te geven aan:

administratie@heiliglandstichting.com

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Bomen op de begraafplaats:

Onze bomenspecialist is bezig alle bijzondere bomen die op de begraafplaats staan in kaart te brengen en een bomenboekje met bijbehorend route te maken.. Dit boekje zal naar verwachting begin volgend jaar klaar zijn. Hieronder vindt u alvast een voorproefje.

De Hartjesboom.

Cercidiphyllum japonicum

De hartjesboom [ook wel katsuraboom] is inheems in Japan en China. Wordt in Japan als heilige boom vereerd en daarom vaak aangeplant in de nabijheid van tempels. Hij bloeit in april met mannelijke en vrouwelijke bloemen.

De mannelijke bloemen zijn kleine bundels roodachtige meeldraden. De vrouwelijke zijn kleine, wit-rose bloemetjes. Beiden zitten in de oksels van de bladknoppen. In de herfst kleuren de bladeren prachtig rood-oranje en in de winter zijn er koffiebruine peultjes aan de takken te vinden.

De Nederlandse benaming hartjesboom is heel logisch als je naar de vorm van het blad kijkt, dit is duidelijk hartvormig. Toch is de betekenis van cercidiphyllum, kersrond. Boom met kersrond blad. Het vers gevallen blad schijnt naar versgebakken deegwaren te ruiken. Vandaar de Duitse naam, 'Kuchenbaum'. In het Frans is het "Arbre Caramel".

Het is een kleine boom die 10 tot 20 meter hoog kan worden. In het Wilhelminapark in Tilburg staat een meerstammig exemplaar uit 1890. De hoogte is ongeveer 22 meter en de leeftijd dus +/- 122 jaar. Op de begraafplaats zijn meerdere exemplaren van de hartjesboom te vinden. De boom is ook goed geschikt voor kleinere tuinen maar helaas nog te weinig bekend.

De hartjesboom staat direct bij de ingang (en uitgang) van deze begraafplaats. En hij staat daar met een symbolische gedachte. Bij het binnen komen en verlaten van de begraafplaats nemen we altijd een dierbare mee in ons hart.

